

Dag van de Buren 2020

**Zing uit
uw kot!**

Zangbundel

Zing langs ramen en deuren uit volle borst mee, samen met de burens op vrijdag 29 mei vanaf 19u. Live te volgen op Radio Scorpio: 106 FM of via livestream op www.radioscorpio.be. Deze zangbundel vind je ook digitaal op de website van Stad Leuven.



LEUVEN
EEUWEN OUD
SPRINGLEVEN D

Leef

André Hazes Jr.

Op een vrijdag in de kroeg
Ergens in Amsterdam
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had
Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad

REFREIN

En hij zei
"Leef, alsof het je laatste dag is"
"Leef, alsof de morgen niet bestaat"
"Leef, alsof het nooit echt af is"
En "leef, pak alles wat je kan"
En ga, a, a, a
A, a, a, a
A, a, a, a
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a
A, a, a, a
Ga
Pak alles wat je kan

Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet
Geld verdiend als water
Maar nooit echt had geleefd
Z'n vrouw was bij hem weg
Voor een ander ingeruild
Af en toe gelachen
Maar veel te veel gehuild

REFREIN

"Leef, alsof het je laatste dag is"
"Leef, alsof de morgen niet bestaat"
"Leef, alsof het nooit echt af is"
En "leef, pak alles wat je kan"

2x Refrein

En leef!

Laat de zon in je hart

Willy Somers

Een lach, een groet, een blij gezicht
Een vogel zwevend naar het licht.
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder.
Een kind dat lacht en naar je zwaait,
Een fietser die de hoek omdraait.
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder.
Het leven gaat zo snel voorbij,
Dat geldt voor jou maar ook voor mij...

REFREIN

Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.

Het strand, de zee, de volle maan
De hemel waar de sterren staan.
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder.
En ben je soms niet goed gezind
Denk aan de glimlach van een kind.
Ja dat maakt je weer blij ja dat maakt je weer vrolijk.
Het leven gaat zo snel voorbij,
Dat geldt voor jou maar ook voor mij...

REFREIN

Ben je niet gelukkig heb je soms verdriet
Denk dan aan de zon en zing dit lied.

REFREIN

Ik hou van u

Noordkaap

We waren bijna echt vergeten
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn

We waren uit het oog verloren
Hoe warm een weiland wel kan zijn
Open de vensters en open de ogen
Zie hoe schoon de zomers zijn

REFREIN

Ik hou van u

Ik hou van u

Ik hou van u

Ik hou van u

Ik hou van u

Ik hou van u ...

Geef me een kus

Geef me een kus

Geef me een kus en vlug, voor de laatste bus

We waren bijna echt vergeten
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn

4x

Ik hou van u

Ik hou van u

Ik hou van u

2x

Geef me een kus...

Geef me een kus...

Geef me een kus, en vlug voor de laatste bus

2x

Ik hou van u

Ik hou van u

Ik hou van u

Lalallaalalalaaa...

Geef me een kus

Eviva Espana

Samantha

Na die mooie warme reis door 't zonnige Spanje
Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans
Heel m'n kamer straalt van rood en van oranje
De felle kleuren van de Spaanse zon en maan
De Spaanse furie heeft me zo verward
Dat temperament veroverde m'n hart

REFREIN

Ik hou van dansen en muziek
Eviva España
Van oude trots en romantiek
Eviva España
Een serenade aan 't balkon
Eviva España
Geef mij maar alle dagen zon
España por favor

In m'n handen kleppen de castagnetten
En de flamenco die stamp ik met mijn voet
Ik draag enkel Andalousische toiletten
En op mijn hoofd staat een grote zwarte hoed
Ik hou van vino en van cabial
De Spaanse keuken is een festival

REFREIN

Nu zit ik weer eenzaam in m'n stille kamer
Terwijl de regen mijn dromen overspoeld
'K zou de muren willen wegslaan met een hamer
Want er is niets dat mijn Spaanse vuur nog koelt
Met bandarillos stevig in de hand
Verjaag ik kou en regen uit ons land

REFREIN

España por favor!

Ik wil je

De Kreuners

Ze likt aan haar glas terwijl ze naar hem lacht
Hij stapt op haar toe, zo had ze't wel verwacht
Morgen heeft ze spijt, dat weet ze veel te goed
Toch doet ze het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw
Wie kan het wat schelen
Zo zijn er zo velen

REFREIN

Ik wil je
Blijf bij me
Hou van me
Ga nooit meer weg
Ik wil je
Blijf bij me
Hou van me
Ik word stapelgek

Alles wat ze zegt klinkt vals en koud
Zelfs als ze zegt dat ze van hem houdt
Ze weet dat ze liegt toch zegt ze het opnieuw
En opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw
Wie kan het wat schelen
Zo zijn er zo velen

REFREIN

Ik wil je
Blijf bij me
Hou van me
Zegt ze opnieuw, en opnieuw
Elke nacht

6x REFREIN

Ik wil je
Blijf bij me
Hou van me

I want to break free

Queen

I want to break free
I want to break free
I want to break free from your lies
You're so self satisfied I don't need you
I've got to break free

God knows, God knows I want to break free

I've fallen in love
I've fallen in love for the first time
And this time I know it's for real
I've fallen in love, yeah

God knows, God knows I've fallen in love

It's strange but it's true, yeah
I can't get over the way you love me like you do
But I have to be sure
When I walk out that door
Oh, how I want to be free, baby
Oh, how I want to be free
Oh, how I want to break free

But life still goes on
I can't get used to living without, living without
Living without you by my side
I don't want to live alone, hey

God knows, got to make it on my own

So baby can't you see
I've got to break free

I've got to break free
I want to break free, yeah
I want, I want, I want, I want to break free

Jij hebt de enige echte Zing uit uw kot!-zangbundel in handen. Hierin vind je de liedjesteksten van enkele nummers die we samen zullen zingen. Luister goed naar de radio om te horen wanneer jouw favoriete nummer aan de beurt is.

Om 19u speelt DJ Bobby Ewing de grote meezingersmix. Aansluitend spelen we een selectie uit liedjes die de buurten die zich inschreven konden aanvragen.

Veel plezier!

!Opgelet!

De maatregelen rond het Coronavirus blijven van kracht. Voor de Dag van de Buren wordt hier geen uitzondering op gemaakt. Blijf dus voldoende afstand bewaren van mekaar en verzamel niet in groep op straat. Zing vanuit je raam, je voordeur of je voortuin, maar houd het veilig! Zo zijn we even apart, maar altijd samen.